

Εισήγηση στην Ημερίδα για την Ενέργεια

Η ιστορία του εξηλεκτισμού της Ελλάδας

Από το ξεκίνημα της ηλεκτροδότησης της Χώρας μας η παραγωγή του ρεύματος γίνεται από ένα πλήθος -μικρών κατά κανόνα- ιδιωτικών ή δημοτικών εταιρειών, διασπαρμένων στην ελληνική επικράτεια. Η οικιακή κατανάλωση είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς η τιμή του ρεύματος είναι υψηλή -ενώ η ποιότητα χαμηλή, καθιστώντας το πολυτέλεια. Γνωστότερη όλων είναι η Βρετανική Πάουερ που αργότερα μετονομάστηκε ΗΕΑΠ και ηλεκτροδοτούσε την Αθήνα και τον Πειραιά. Αποικιοκρατικές συμβάσεις, καταλήστευση των καταναλωτών και διαπλοκή με ξένους και ντόπιους πολιτικούς. Μεγάλος προστάτης της είναι ο μετέπειτα δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς που ονομάστηκε και «υπουργός της Πάουερ».

Στις 7 Αυγούστου 1950 ιδρύεται η ΔΕΗ η οποία συγχωνεύει 400 ιδιωτικές και δημοτικές εταιρείες ηλεκτρισμού. Το 1956 ο μεγαλοβιομήχανος Μποδοσάκης ιδρύει την Ανώνυμη Εταιρία Λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδας, γνωστή ως ΛΙΠΤΟΛ. Το 1959 εκχωρούνται κατά 90% οι μετοχές της ΛΙΠΤΟΛ στη ΔΕΗ και μια νέα εποχή ανάπτυξης ξεκινά τόσο για τα Ορυχεία όσο και για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Η Ελλάδα με τη ΔΕΗ και καύσιμο τον φθηνό και εγχώριο λιγνίτη προχωρά σε ένα τεράστιο πρόγραμμα εξηλεκτισμού. Το ρεύμα φτάνει και στο τελευταίο χωριό και η βιομηχανία αναπτύσσεται χάρη στο λιγνίτη.

Η ΔΕΗ δεν είναι αναμάρτητη. Ελέγχεται από την εκάστοτε Κυβέρνηση, η ανάδειξη στελεχών γίνεται με κομματικά κριτήρια, ρουσφετολογικές προσλήψεις και φθηνό ρεύμα στους ντόπιους και ξένους βιομήχανους. Σκανδαλώδεις συμβάσεις τύπου ΠΕΣΙΝΕ. Παρ' όλα αυτά μπορεί και εξασφαλίζει επαρκώς την ηλεκτροδότηση της Χώρας με τις φθηνότερες τιμές στην ΕΟΚ και αργότερα στην ΕΕ.

Απελευθέρωση Ενέργειας και Ιδιωτικοποιήσεις

Το πολιτικό πλαίσιο για την απελευθέρωση ενέργειας και την ιδιωτικοποίηση των κρατικών εταιρειών Η/Ενέργειας τέθηκε για πρώτη φορά από τη **συνθήκη του Μάαστριχτ** το 1990 στα πλαίσια της απελευθέρωσης κλάδων της οικονομίας μεταξύ αυτών και της Ηλεκτρικής Ενέργειας

Με τη «**λευκή βίβλο**» το 1993 και τις αλληπάλληλες οδηγίες που εξέδωσε η ΕΕ, τα επόμενα χρόνια, εξειδικεύτηκαν όλα τα ζητήματα για να περάσουμε στην Απελευθέρωση που στην ουσία σήμαινε **το πέρασμα της ενέργειας στα χέρια των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων της Ευρώπης**. Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Κέρκυρας και του Έσπεν το 1994 ενέκριναν 14 έργα προτεραιότητας για τις μεταφορές και **10 για τον τομέα της ενέργειας**. ΑΠΕ και Φυσικό Αέριο είναι ο

πολιορκητικός κριός σε όλη την ΕΕ, για να αλωθούν οι δημόσιες εταιρείες ενέργειας.

Η Απελευθέρωση Ενέργειας στην Ελλάδα

Η Απελευθέρωση ηλεκτρικής ενέργειας υπόσχεται ανταγωνισμό, χαμηλότερες τιμές, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, νέες θέσεις εργασίας και καθαρότερο περιβάλλον.

Το 1999 ψηφίζεται ο νόμος 2723 που προέβλεπε: Την μετοχοποίηση της ΔΕΗ, την μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία, την δημιουργία Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την αθρόα έκδοση αδειών για κατασκευή επιδοτούμενων μονάδων παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο και ιδιώτες. Ακολούθησε η μετοχοποίηση του 49% της ΔΕΗ έναντι μόνο 600 δις δραχμών, ποσό που τότε αντιστοιχεί στο 1/8 των καταγραμμένων, ασφαλιστικών αποθεματικών των εργαζομένων

Στη συνέχεια με μια σειρά νόμους, τροποποιήσεις νόμων, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και ενσωματώσεις των οδηγιών της ΕΕ «μπήκε το νερό στο αυλάκι της ιδιωτικοποίησης». Η ΔΕΗ έγινε Α.Ε, απαγορεύτηκε να κατασκευάζει νέες μονάδες παρά μόνο για αντικατάσταση παλιών. Από τότε και 20 χρόνια μετά παρακολουθούμε να κατασπαράζουν μια δημόσια επιχείρηση που **είχε 7,4 εκατομμύρια πελάτες και τζίρο 6 δις ευρώ ετησίως**

Με την οδηγία της ΕΕ 77/2001 αποφασίζεται να ενισχυθούν με γενναίες επιδοτήσεις οι ΑΠΕ που θα γίνονται αυστηρά μόνο από ιδιώτες. Η χαρά του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου, που κατασκευάζει χιλιάδες ανεμογεννήτριες και πάνελ φωτοβολταϊκών ενώ και οι ντόπιοι καπιταλιστές παίρνουν τον «όβολό τους» για την εγκατάσταση. **Ο Ευρωπαϊκός καπιταλισμός παίρνει βαθιά ανάσα και γεμίζει άχρηστα παλιοσίδερα και καθρεφτάκια τα βουνά και τους κάμπους όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.**

Τα «καλά» της απελευθέρωσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η λειτουργία της «ελεύθερης αγοράς» και ο ανταγωνισμός, γενικότερα δημιουργούν υπερπληθώρα προϊόντων από τα οποία ένα μεγάλο μέρος τους καταστρέφεται. Υπολογίζεται ότι το 30% των προσόντων που κυκλοφορούν στην αγορά καταστρέφεται.

Ο Έγκελς στο Αντι Ντύρινγκ αναφέρει:

«..Κανείς δεν ξέρει πόσα από τα προϊόντα του έρχονται στην αγορά, πόσα από αυτά χρησιμοποιούνται, κανείς δεν ξέρει αν το μεμονωμένο προϊόν

ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη, αν θα καλύψει το κόστος του ή αν καν θα πουληθεί. Στην καπιταλιστική παραγωγή, κυριαρχεί αναρχία...»

Στην Ενέργεια και ειδικότερα στην Ηλεκτρική Ενέργεια η «Απελευθέρωση αγοράς», ο δήθεν «ανταγωνισμός» των μονοπωλιακών ομίλων αλλά πρωτίστως η «βουλιμία» τους για κέρδη σημαίνουν πρώτα απ' όλα **Κατασπατάληση των φυσικών πόρων και καταστροφή του Περιβάλλοντος** στο όνομα μάλιστα της προστασίας του....

Η Απελευθέρωση Η/Ε, σ ολόκληρο τον κόσμο, δεν πρόσφερε τίποτα περισσότερο από πανάκριβο ρεύμα, κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας, μισθούς πείνας, ελαστικές σχέσεις εργασίας, περαιτέρω καταστροφή του Περιβάλλοντος, κατασπατάληση ενεργειακών πόρων από τη μια και τεράστια κέρδη στα τραστ και τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά Η/Ε από την άλλη. Στη Χώρα μας τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της Απελευθέρωση Η/Ε στους εργαζόμενους και στους φτωχομεσαίους καταναλωτές Η/Ε είναι τραγικά:

- **Το κόστος του ρεύματος της οικιακής κατανάλωσης**, και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει εκτοξευθεί. Αύξηση 177% στην οικιακή κατανάλωση και 28% στις ΜμΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) από το 2006 έως το 2017 όπου την ίδια περίοδο οι μισθοί έπεσαν κατά 40%. Πριν την Απελευθέρωση Η/Ε είχαμε τη φθηνότερη Κιλοβατώρα στην Ε.Ε και τώρα έχουμε μακράν την ακριβότερη!
- **Η ενεργειακή φτώχεια έχει εκτιναχτεί στα ύψη** λόγω αύξησης του κόστους Η/Ε και λόγω της οικονομικής κρίσης.
- **Αυξήθηκε εντυπωσιακά η ενεργειακή εξάρτηση** της Χώρας. Σήμερα βρίσκεται στο 75% και με το κλείσιμο της λιγνιτικής παραγωγής προβλέπεται ότι θα εκτιναχθεί 85%
- **Αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα** της Ελλάδας λόγω αθρόων εισαγωγών τεχνολογιών ΑΠΕ (Ανεμογεννήτριες –Φωτοβολταϊκά)
- **Έγιναν τεράστιες επενδύσεις** στην Η/Ε διπλασιάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ χωρίς όμως τα ανάλογα αποτελέσματα στην παραγωγή ρεύματος και για αυτό γίνονται 20% έως 30% εισαγωγές Η/Ε
- Σε ότι αφορά τα εργασιακά και τις υποσχόμενες «νέες θέσεις εργασίας» η Α.Η/Ε έφερε μείωση περίπου 10.000 θέσεων εργασίας και άλλες τόσες που μετατράπηκαν από πλήρους και σταθερής απασχόλησης σε μερικής και ελαστικής απασχόλησης με κατάργηση Συλλογικών Συμβάσεων και έντασης της μαύρης και απλήρωτης εργασίας

Το ρεύμα (κοινωνικό αγαθό) στο τζόγο των χρηματιστηρίων

Μεγάλες έως και τραγικές επιπτώσεις στο κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και στις εργασιακές σχέσεις έχει η χρηματιστηριακή δραστηριότητα στον τομέα αυτόν. Η Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ), δηλαδή η τιμή αγοράς και πώλησης Η/Ε στη χονδρική γίνεται μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας το οποίο τον μόνο κανόνα που ακολουθεί είναι αυτός της «προσφοράς και ζήτησης». Η έλλειψη Η/Ε (Φυσική ή τεχνική) εκτινάσσει ανεξέλεγκτα τις τιμές οι οποίες φτάνουν τελικά στους καταναλωτές Η/Ε. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής Η/Ε βάζουν,

στα ψιλά γράμματα των συμβολαίων τους «ρήτρα Ο.Τ.Σ» που σημαίνει ότι όλες οι διακυμάνσεις που μπορεί να είναι και πολύ μεγάλες θα τις πληρώσει ο λαϊκός καταναλωτής. Πρόσφατο παράδειγμα - Τον Δεκέμβρη 2016, Γενάρη 2017 όπου είχαμε βαρυχειμωνιά και έλλειψη ενέργειας η ΟΤΣ από 50 ευρώ ανά MW/h ξεπέρασε τα 200 Ευρώ η MW/h.

Το Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ρύπων- «Η απάτη του αιώνα»

Και η ΔΕΗ όμως, μέσα από τις αυξήσεις που επέβαλε ο κ. Χατζηδάκης, για τη σωτηρία της, σύνδεσε τα τιμολόγια με «ρήτρα δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα». Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές του ρεύματος που πουλάει η ΔΕΗ (και παράγονται από λιγνίτη) θα εξαρτώνται άμεσα από τις διακυμάνσεις στις τιμές του «Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ρύπων». Θα αναφέρουμε μόνο ότι μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο οι τιμές δικαιωμάτων εκτινάχθηκαν από 5 ευρώ ανά MW/h σε 28 ευρώ ανά MW/h! Ταυτόχρονα τεχνηέντως εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση αγοράς ρύπων χώρες της Ευρώπης που ηλεκτροδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από άνθρακα (Πολωνία 78% στερεά καύσιμα –Τσεχία 50,4 στερεά καύσιμα + 29% πυρηνικά). Δεν είναι τυχαίο ότι η Γερμανία, κυρίαρχη χώρα της ΕΕ, έχει ενεργειακές συναλλαγές με αυτές τις Χώρες αλλά και η ίδια παράγει ρεύμα κατά 40% από λιγνίτη και λιθάνθρακα +14,4% Πυρηνικά.

Αυτά είναι τα απότοκα της Απελευθέρωσης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Είναι η αναρχία στην παραγωγή ως αποτέλεσμα της θεμελιώδους καπιταλιστικής αντίφασης ανάμεσα στον Κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και στην καπιταλιστική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της.

«ΞΑΦΝΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ» ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, της Δ. Μακεδονίας και της ΔΕΗ

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως πρόσφατα εξήγγειλε και πέρασε μέσα στον νέο αναθεωρημένο Ενεργειακό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αποφάσισε, χωρίς να υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις της Χώρας, να κλείσει ολόκληρη τη λιγνιτική παραγωγή μέχρι το 2028. Εντελώς ξαφνικά και αναιτιολόγητα επισπεύδει αυτή τη διαδικασία και μέσα από τον «Στρατηγικό Σχεδιασμό» της ΔΕΗ, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, **αποφασίζει να σταματήσει τη λειτουργία ΑΗΣ και Ορυχείων μέχρι το 2023!** Εκτός από τη μονάδα Πτολεμαΐδα 5 που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της κατασκευής.

Το Ερώτημα που απασχολεί τους πολίτες είναι αν υπάρχουν τόσο σοβαροί λόγοι για να προχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της ΝΔ σ αυτήν την εκτεταμένη καταστροφή στην Ηλεκτροπαραγωγή;

Υπάρχουν δεσμευτικές αποφάσεις της ΕΕ ή διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας;

Οι αποφάσεις της ΕΕ αφορούν μείωση της λιγνιτικής και ανθρακικής παραγωγής το 2038 και κλείσιμο το 2050 και όχι κλείσιμο μονάδων το 2023 ούτε το 2028. Γι αυτό η

Γερμανία θα συνεχίσει να παράγει το 44% της ηλεκτρικής παραγωγής από λιγνίτη και λιθάνθρακα, η Πολωνία το 80% από λιγνίτη, η Τσεχία το 60% κλπ. **με στόχο να το μειώσουν το 2038.** Ο Γερμανικός πολυεθνικός, ενεργειακός κολοσσός RWE, απαιτεί αποζημίωση **1,2 δις ευρώ για κάθε εγκατεστημένο GW (1000 MW)** λιγνιτικής ή ανθρακικής παραγωγής που θα αποσύρει. **Λίγο λιγότερα από όσο στοιχίζει η κατασκευή της Πτολεμαΐδας 5!** Τα Γερμανικά κρατίδια διεκδικούν 60 δις ευρώ για να κλείσουν αυτές τις μονάδες και έχουν εγκριθεί ήδη τα 50 δις ευρώ περίπου για να τις κλείσουν το 2038 αλλά ταυτόχρονα **κατασκευάζουν και νέες ανθρακικές μονάδες.** Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η «Κοινοφελής Εταιρεία» Uiper κατασκευάζει νέα μονάδα που θα λειτουργεί με λιθάνθρακα τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν τον προσεχή Ιούνιο.

Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις της Χώρας μας για μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα: Δεν υπάρχουν αμιγώς δεσμεύσεις της Ελλάδας για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) επειδή η ΕΕ συμμετέχει συνολικά στην διεθνή κατανομή. Όμως στα πλαίσια της ΕΕ η Χώρα μας έχει πραγματοποιήσει ότι τις αναλογούσε και με το παραπάνω κλείνοντας πολλές ανθρακικές και πετρελαϊκές μονάδες αλλά κυρίως «με την καθοριστική συμβολή» της τρόικας και της επιβολής των μέτρων λιτότητας

Τα άλλα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου αλλά και οι «ψευδο-οικολογικές» οργανώσεις του «βαθέως καπιταλισμού» είναι ότι «ο λιγνίτης έγινε ακριβό καύσιμο» και ότι θέλουν να προστατέψουν το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων των περιοχών όπου παράγεται η λιγνιτική ηλεκτρική ενέργεια.

Είναι όμως έτσι;

Είναι το ακριβότερο καύσιμο ο λιγνίτης;

Πράγματι ο λιγνίτης ακρίβυνε σε σχέση με το παρελθόν επειδή εκτινάχτηκαν οι τιμές του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Άλλοι λόγοι αύξησης της λιγνιτικής κίλοβατώρας είναι η υποχρέωση για μειωμένη παραγωγή, στο 50% των δυνατοτήτων των μονάδων επειδή «οφείλουν» να προσαρμόζονται στα σκαμπανεβάσματα των μεταβλητών ΑΠΕ Επίσης είναι η σχέση εκμετάλλευσης που αλλάζει (όμως όχι πάντα προς το χειρότερο), Είναι η μαζική εισαγωγή στα ορυχεία εργολαβικών δραστηριοτήτων χωρίς τεχνογνωσία και εξοπλισμό κ.α Για όλα αυτά υπάρχουν και προτάσεις και λύσεις που θα μπορούσαν να κάνουν ακόμα πιο φθηνή τη λιγνιτική Κίλοβατώρα, όμως παρόλα αυτά **παραμένει από τα φθηνότερα καύσιμα** και από τα ελάχιστα που δεν έχουν εγγυημένη τιμή, όπως οι μ.ΑΠΕ, δεν χρηματοδοτούνται από πουθενά, όπως οι μ.ΑΠΕ και το Φυσικό Αέριο, (ΕΤΜΕΑΡ- ΑΔΙ-ΜΜΑΕ κλπ) Έτσι το κόστος της λιγνιτικής Μεγαβατώρας (MW/h) κινήθηκε το προηγούμενο διάστημα γύρω στα 80 με 90 € ανά MW/h όταν από αιολικά κόστιζαν 93 € ανά MW/h, τα φωτοβολταϊκά 285 και τα φωτοβολταϊκών στέγης 410 € ανά MW/h. Μέσος όρος

παραγωγής από μ.ΑΠΕ 160 € ανά MW/h!!! Τέλος αν αυτό ήταν το πρόβλημα θα έψαχναν να βρουν λύσεις, που υπάρχουν πολλές, και δεν θα ακολουθούσαν το δόγμα: «πονάει κεφάλι – Κόβουμε κεφάλι...» Άλλωστε ο λιγνίτης είναι αυτός που χρηματοδοτεί 15 χρόνια τώρα και τις ΑΠΕ και το Φ.Α και γενικότερα την Η/Ε της Χώρας.

Περιβαλλοντολογικό έγκλημα στη Δ.Μακεδονία

Ούτε λόγος να γίνεται για το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων των λιγνιτικών περιοχών αφού γι αυτές η **λύση της βίαιης απολιγνιτοποίησης είναι σαν να δέχονται ρυπαντικές βόμβες μεγατόνων**. Η βίαια εγκατάλειψη των ανοιχτών, μη αποκατεστημένων, Ορυχείων θα **κάνει τη Δ. Μακεδονία ολόκληρη ένα τεράστιο «μαγκάλι»** αφού θα εκπέμπονται για πάρα πολλά χρόνια τεράστιες ποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα λόγω του φαινομένου των αυταναφλέξεων του λιγνίτη. Επίσης θα εκπέμπονται μόνιμα, λόγω των ξεσκέπαστων αποθέσεων τέφρας και σκόνης, αιωρούμενα σωματίδια και οι μετακινήσεις- κατολισθήσεις εδαφών γύρω από τα εγκαταλειμμένα ορυχεία θα είναι μόνιμο φαινόμενο που θα «καταπίνει» τεράστιες εκτάσεις ακόμα και ολόκληρους οικισμούς! Οι επιπτώσεις από τη διάρρηξη του υδροφόρου ορίζοντα δε θα αποκατασταθούν ποτέ!

Αυτό είναι το «περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα» που θα αφήσει πίσω του ο «τυφώνας» της βίαιης απολιγνιτοποίησης.

Οι επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης όμως είναι πολύπλευρες:

1. Περνάει στο ιδιωτικό κεφάλαιο ακόμα ένα 25% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος που έδινε από 35% έως και 45% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αφού **τα 4.000 MW λιγνιτικής παραγωγής αντικαθίστανται από 4.700 MW ιδιωτικών μονάδων με καύσιμο Φυσικό αέριο**. Έτσι οι ιδιώτες θα ελέγχουν πλέον το 65% της συνολικής ισχύος ελέγχοντας απόλυτα και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.
2. **Το μάρμαρο θα το πληρώσουν πρώτα απ όλα οι μισθωτοί και οι λαϊκοί καταναλωτές Η/Ε**. Οι τιμές του ρεύματος θα εκτιναχθούν στα ύψη στη Χώρα μας, που ήδη είναι οι ακριβότερες από όλες τις Χώρες της ΕΕ, επειδή το ρεύμα θα παράγεται από εισαγόμενο Φυσικό Αέριο και μάλιστα από Αμερικάνικο υγροποιημένο (LNG) που κοστίζει τριπλάσια από αυτό των αγωγών.
3. Οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι καταναλωτές και ο λαός της Χώρας μας θα πληρώσει και τα επιπλέον 43,8 δις ευρώ για τις «νέες επενδύσεις στην ενέργεια» που εξήγγειλε πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός. Αυτές είναι επενδύσεις που δεν ήταν απαραίτητες αλλά έρχονται να εξυπηρετήσουν τη «νέα φιλοσοφία» της Κυβέρνησης που βρίσκεται στα συμφέροντα του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.

4. Εξυπηρετεί καθαρά τα γεωπολιτικά συμφέροντα του Ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού. Εντείνει την ενεργειακή, την οικονομική άρα και την πολιτική εξάρτηση της Χώρας και συμβάλει περεταίρω στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και των υποδομών.
5. Καταστρέφει εγχώριους ενεργειακούς πόρους όπως είναι ο λιγνίτης, η σημαντικότερη εγχώρια πηγή ενέργειας, που μόνο από τα ανοιχτά ορυχεία **ισοδυναμεί σήμερα με 300 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου** ενώ υπάρχει ο εξοπλισμός αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ για την εξόρυξη και την καύση του.
6. Βυθίζει στη φτώχεια στην ανεργία και σε «περιβαλλοντολογικό ολοκαύτωμα» ολόκληρες Περιοχές (Δυτική Μακεδονία- Μεγαλόπολη) με τη βίαια απολιγνιτοποίηση (ξαφνικό θάνατο) χωρίς κανένα σχέδιο οικονομικής και περιβαλλοντολογικής προστασίας αυτών των περιοχών.
7. Σε ότι αφορά την Περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, το σταμάτημα της λιγνιτικής δραστηριότητας σημαίνει, απώλεια τουλάχιστον 26.000 θέσεων εργασίας και την αφαίρεση οικονομικών πόρων 2,5 δις ευρώ ετησίως που προέρχονται από τη λειτουργία της ΔΕΗ στην Περιοχή.
8. Ταυτόχρονα θέλουν να δημιουργήσουν και μια Ε.Ο.Ζ (Ειδική Οικονομική Ζώνη) στην Περιοχή με φοροελαφρύνσεις, μειωμένο ΦΠΑ, μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για την εργοδοσία, και «εργασιακά γκέτο,» μισθούς πείνας και κατάργηση ακόμα και των στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
9. Η πολύ διαφημιζόμενη από ΕΕ και Κυβέρνηση «Δίκαια μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή» καθόλου δεν σημαίνει περιβαλλοντολογική αποκατάσταση, θέσεις εργασίας και εισόδημα για τους εργαζόμενους της Περιοχής. Αντίθετα σημαίνει «γιουρούσι» της Παγκόσμιας Τράπεζας και των πολυεθνικών, όπου συμμετέχει και το Ελληνικό Κεφάλαιο, με στόχο τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά κονδύλια και τις τεράστιες εκτάσεις (200.000 στρέμματα) για εγκατάσταση φαραωνικών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και άλλες δραστηριότητες άσχετες με τις ανάγκες της Περιοχής.

Άραγε ο νεοφιλελεύθερος πρωθυπουργός μας Κ. Μητσοτάκης, που είναι υπέρμαχος της άκρατης καπιταλιστικής ανάπτυξης, απόκτησε εσχάτως υπερβάλλουσες περιβαλλοντολογικές ή κλιματολογικές ευαισθησίες;

Τέτοιες ώστε να θυσιάζει: Τεράστια κονδύλια (43,8 δις ευρώ) όταν δεν δίνει 10 ευρώ αύξηση στους καταρημαγμένους μισθωτούς και συνταξιούχους;

Να σπαταλά ασύστολα μεγάλης οικονομικής και ενεργειακής αξίας εθνικούς πόρους ; Λιγνίτη που ισοδυναμεί με 300 εκ. Βαρέλια πετρέλαιο; Έχει η χώρα μας τέτοια πολυτέλεια;

Να εντείνει κατά 10 μονάδες την ενεργειακή εξάρτηση της Χώρας που ήδη βρίσκεται στο 75%; Και να αλλάζει αρνητικά ακόμα και το εμπορικό ισοζύγιο μέσω αθρόας εισαγωγής άχρηστων τεχνολογιών μ.ΑΠΕ και εισαγόμενων καυσίμων;

Να δημιουργεί νέες στρατιές ανέργων και γενικότερα να βυθίζει στην οικονομική και περιβαλλοντολογική καταστροφή ολόκληρες περιοχές;

Αν πράγματι ο πρωθυπουργός μας απέκτησε τέτοιες οικολογικές - Κλιματικές ευαισθησίες τότε γιατί αποφασίζει «πάση θυσία» τις έρευνες υδρογονανθράκων που συσσωρεύουν επικίνδυνα τα «σύννεφα πολέμου» στην Περιοχή και παρά στις αντιδράσεις των «τοπικών κοινωνιών» (Κατάκολο- Ήπειρος κλπ); Μήπως νομίζει πως οι υδρογονάνθρακες, κατά την εξόρυξη και την καύση τους δεν εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα; **Εκπέμπουν λιγότερο από τον λιγνίτη αλλά εκπέμπουν και μάλιστα εκπέμπουν και μεθάνιο (κατά την εξόρυξη και τη μεταφορά) που είναι είκοσι φορές πιο δραστικό από το διοξείδιο!** Και γιατί συνεχίζει πάση θυσία την περιβαλλοντολογική καταστροφή του Κάκαβου και των τουριστικών προορισμών στη Χαλκιδική προς όφελος του Μπόμπολα και των πολυεθνικών φυλακίζοντας μάλιστα τους κατοίκους που αγωνίζονται;

Στις νέες πολιτικές και Γεωπολιτικές προτεραιότητες του Ευρωατλαντικού Ιμπεριαλισμού βρίσκονται τα πραγματικά αίτια για το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων

Τα πραγματικά αίτια αυτών των πολιτικών στην ηλεκτρική ενέργεια που έκαναν και τον πρωθυπουργό να εξαγγείλει από το βήμα του ΟΗΕ το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων, αλλάζοντας άρδην την μέχρι τότε γραμμή ακόμα και της Κυβέρνησης της ΝΔ, είναι καθαρά πολιτικά και γεωπολιτικά. Στοχεύουν στην ολοένα μεγαλύτερη, «ανώδυνη και εγγυημένη» κερδοφορία των πολυεθνικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Ηλεκτρική Ενέργεια (Η/Ε) αλλά ταυτόχρονα ξαναμοιράζουν την πίττα της ελληνικής και Ευρωπαϊκής Η/Ε ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και Αμερικάνικο κεφάλαιο.

«έρχονται τα πάνω κάτω στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας».

Ποιες είναι λοιπόν σήμερα οι επιδιώξεις του Κεφαλαίου και του Ευρω-Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού στον τομέα της ενέργειας που έχουν και άμεση σχέση με τις νέες Γεωπολιτικές ανακατατάξεις;

[Α] -Εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας

Το κλείσιμο της λιγνιτικής παραγωγής «δικαιολογεί» τις αθρόες εγκαταστάσεις μ.ΑΠΕ, έως και τριπλάσιας Ισχύος από την συνολική κατανάλωση Η/Ε, της Χώρας μας. Η εγκατεστημένη ισχύς από Α/Γ και Φ/Β θα ξεπεράσει τα 20.000 MW! Κατά την πρόβλεψη των ενδιαφερομένων οι επενδύσεις σε μ.ΑΠΕ στη Χώρα μας **θα ξεπεράσει τα 10 δις Ευρώ** το επόμενο διάστημα. Για να μπορέσει μάλιστα το

κεφάλαιο να «τσιμεντάρει», να καταστρέψει στην ουσία όλα τα βουνά και τους κάμπους της Χώρας καταργούν κάθε «γραφειοκρατική εμπλοκή» αλλά και κάθε περιβαλλοντολογική προστασία! **Μπορούν να εγκαταστήσουν παντού και σε ιδιωτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια ακόμα και σε περιοχές Natura!** Πρόσφατο το παράδειγμα του Μπούρινου όπου θέλουν να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες ισχύος 27,3 MW σε περιοχές Natura.... Αυτό ικανοποιεί τις ορέξεις όλων των «ενεργειακών ομίλων» και συμβαδίζει με τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς του Ευρωενωσιακού κεφαλαίου αφού το 85% των επενδύσεων μ.ΑΠΕ θα πάει στις βιομηχανίες των Χωρών τους, που κατασκευάζουν αυτές τις τεχνολογίες.

[B] Ολοκληρωτική επικράτηση του εισαγόμενου φυσικού αερίου

Όμως επειδή οι μ.ΑΠΕ είναι στοχαστικές και ασταθείς, δεν αντικαταστούν πραγματική εγκατεστημένη ισχύ χρειάζονται μονάδες βάσης (θερμικές) για να τις στηρίζουν! Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι για κάθε μονάδα ρεύματος από μ.ΑΠΕ χρειάζεται υποστήριξη από 25% έως 100% από άλλη σταθερή (θερμική ή υδροηλεκτρική) πηγή Ενέργειας. Αυτές στην Ελλάδα δεν θα είναι πλέον με καύσιμο Λιγνίτη **αλλά αποκλειστικά με Φυσικό Αέριο που πλέον λέγεται μεταβατικό καύσιμο!** Κι επειδή το Φ.Α που μεταφέρεται μέσω αγωγών δεν επαρκεί για την ηλεκτροπαραγωγή, χρειάζεται και στην οικιακή, εμπορική, βιομηχανική κατανάλωση αλλά και για να μειωθεί η εξάρτηση από τη Ρωσία οι μονάδες μας πλέον θα καίνε Αμερικάνικο LNG το οποίο μέσω της Χώρας μας θα διανέμεται σε πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ασίας.

Το Αμερικάνικο Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG)

Επί της ουσίας η κατάργηση της λιγνιτικής παραγωγής δημιουργεί (τεχνητή) έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας η οποία άμεσα θα καλυφθεί με μονάδες παραγωγής ρεύματος με καύσιμο Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο και συγκεκριμένα Αμερικάνικο σχιστολιθικό (LNG). Η συμφωνία εντάσσεται στους γενικότερους οικονομικούς, ενεργειακούς, πολιτικούς και αμυντικούς σχεδιασμούς της Χώρας μας και επιβεβαιώνεται από τα εξής γεγονότα:

1. Υπήρξε συμφωνία του προέδρου της κοιμισιόν **Ζαν Κλωντ Γιουγκερ** με τον Ντόναλτα Τραμπ τον Ιούλιο του 2018 για **αύξηση των εισαγωγών LNG από τις ΗΠΑ** και μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από το Ρώσικο Φυσικό Αέριο. Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε σε όλα τα επίπεδα **με τη σύμφωνη γνώμη και της Μέργκελ**
2. Συμφωνία κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τις ΗΠΑ, στη συνάντηση Τσίπρα -Τραμπ στις 17 Οκτωβρίου 2017 για επέκταση των Αμερικάνικων Βάσεων με κύρια νέα ναυτική βάση το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται και η τερματική πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης LNG (**FSRU**).

3. Στην πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας της Κυβέρνησης της ΝΔ με τις ΗΠΑ-NATO για την ανανέωση παραμονής των αμερικάνικων βάσεων μπαίνει και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μαζί με νέες βάσεις σε Λάρισα, Στεφανοβίκειο και Βόλο κλπ.
4. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης βγήκε πριν λίγο καιρό για πώληση μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, **Τζέφρι Πάιατ**, κατά την επίσκεψή του στην Αλεξανδρούπολη δηλώνει ότι «το λιμάνι αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ-NATO και είναι βέβαιος πως θα υπάρξει ενδιαφέρον για εξαγορά από αμερικάνικες εταιρείες.» Και φυσικά καθόλου τυχαία, ο όμιλος Κοπελούζου ξεκίνησε εκεί την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 660 MW με καύσιμο φυσικό αέριο η οποία **«θα συνδέεται μέσω ιδιόκτητου αγωγού 4 περίπου χιλιομέτρων με το FSRU της Αλεξανδρούπολης»...**
5. Όμως αυτή η δεξαμενή δεν είναι αρκετή για τα σχέδια των Αμερικάνικων αφού ήδη «είκοσι εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αγορά **12,2 δισ. κυβικά μέτρα/έτος** ενώ η δυναμικότητα επαναεριοποίησης της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) είναι **5,5 δισ. κ.μ./έτος**». Έτσι κατά παραγγελία τους, το Ελληνικό κράτος με έξοδα της τάξης των 400 εκατομμυρίων Ευρώ, διαμόρφωσε την **τεράστια υποθαλάσσια δεξαμενή αποθήκευσης LNG στη Νότια Καβάλα (ΥΑΦΑ)**. Οι εργασίες στην Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου, της Νότιας Καβάλας που πρώην «φιλοξενούσε» κοιτάσματα φυσικού αερίου και έχουν σχεδόν εξαντληθεί, πραγματοποιήθηκαν ήδη και **είναι προς πώληση μέσω ΤΑΙΠΕΔ**. Στην ΥΑΦΑ της Καβάλας μπορεί να αποθηκευτεί φυσικό αέριο σε αέρια μορφή και να εξασφαλίσει αποθέματα για μήνες.
6. Στο σχεδιασμό του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου), που βγήκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ προβλέπονται «εικονικοί αγωγοί» (σταθερά δρομολόγια με τάγερ-δεξαμενές μεταφοράς φυσικού αερίου) οι οποίοι θα προμηθεύουν με LNG όλα τα νησιά του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο) από τη Ρεβυθούσα που είναι ένα νησί δεξαμενή στον κόλπο των Μεγάρων. Ήδη προαναγγέλλουν την κατασκευή μια νέας μονάδας ισχύος 400 MW με καύσιμο LNG στον Αθρινόλακκο της Κρήτης και έπονται Ρόδος, Κω, Κάρπαθος, Πάτμος, Κάλυμνος, Χίο, Λέσβο, Σάμο, Λήμνο, Ικαρία κλπ.

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο

Και αν αυτοί οι λόγοι, που προαναφέραμε και εκπορεύονται από το Αμερικάνικο Κεφάλαιο, απηχεί και τα συμφέροντα των Ελλήνων βιομηχάνων, δεν είναι επαρκείς ώστε να «μεταμφιεστούν» ο Μητσοτάκης και το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό σε οικολόγους -κλιματολόγους υπάρχει και ένας ακόμα λόγος πολύ ισχυρός που

λέγεται **Εφοπλιστικό Κεφάλαιο**. Είναι οι «Έλληνες» εφοπλιστές που έχουν κατασκευάσει εκατοντάδες καράβια δεξαμενές, το κόστος των οποίων **ξεπερνά τα 20 δις δολάρια**, για να μεταφέρουν το LNG κυρίως των ΗΠΑ αλλά και της Αλγερίας, Αιγύπτου, Αυστραλίας κλπ. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν παραγγείλει καράβια αξίας 8,9 δις. ευρώ το 2018 και τα 2/3 αφορούν τάνκερ μεταφοράς φυσικού αερίου. Διαθέτουν, έτσι, το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως και ελέγχουν τον 1/5 του παγκόσμιου τονάζ, όντας μπροστά από την Ιαπωνία, την Κίνα και τη Γερμανία στην κατάταξη.

Εν κατακλείδι: Επειδή οι ΑΠΕ δεν αντικαταστούν πραγματική εγκατεστημένη ισχύ και χρειάζονται μονάδες βάσης (θερμικές ή μεγάλα υδροηλεκτρικά) για να τις στηρίζουν, αυτές στην Ελλάδα δεν θα είναι πλέον με καύσιμο Λιγνίτη αλλά Φυσικό Αέριο! Κι επειδή το Φ.Α που μεταφέρεται μέσω αγωγών δεν επαρκεί, χρειάζεται και στην οικιακή κατανάλωση αλλά και για να μειωθεί η εξάρτηση από τη Ρωσία οι μονάδες μας πλέον θα καίνε Αμερικάνικο LNG! Τα συμφέροντα είναι τεράστια γιατί το Αμερικάνικο LNG δεν θα είναι μόνο για την Ελλάδα αλλά θα διανέμεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Σήμερα η εισαγωγή του LNG βρίσκεται ακόμα στο ξεκίνημά του και στη δημιουργία υποδομών κι όμως καταναλώνεται 20% επί της συνολικής κατανάλωσης Φυσικού Αερίου.

Πως φτάσαμε ως εδώ;

Για να καταλήξουμε σήμερα στην βίαια «απολιγνιτοποίηση» και στην απαξίωση-διάλυση της ΔΕΗ συνέβαλαν όλες οι Κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ-Συγκυβερνήσεις) ακόμα από τη δεκαετία του 1990. Εκτός από τα κόμματα που προαναφέραμε τεράστιες ευθύνες έχει και το αστικοποιημένο- Κυβερνητικό-Εργοδοτικό Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΔΕΗ όπου με μπροστάρη την εκάστοτε ηγεσία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αντί να παλέψει για την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων και του λαού στήριξε διαχρονικά, πότε ανοιχτά και πότε συγκαλυμμένα, όλες τις επιλογές της ΕΕ, του Κεφαλαίου, της αστικής τάξης και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Τεράστιες ευθύνες αναλογούν και στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης των περιοχών που σήμερα καταστρέφονται γιατί ήταν ουραγοί και συμπαραστάτες των παραπάνω συμφερόντων.

Οι προτάσεις μας

Για όλα αυτά εμείς, το Περιφερειακό Σχήμα «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ στη Δυτική Μακεδονία», **χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση σε**

Ζητήματα προστασίας του Περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων
Επιστρέφουμε πίσω ως απαραίδεκτη τη θέση του πρωθυπουργού, της κυβέρνησης
και της ΕΕ, διαφωνούμε με τις σχεδιαζόμενες Πολιτικές και προτείνουμε:

1. Συνέχιση της λιγνιτικής δραστηριότητας των υφιστάμενων Ορυχείων και των εκπονημένων προγραμμάτων εξόρυξης για την επόμενη δεκαετία (για τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Αμυνταίου) με αυστηρή τήρηση των Μελετών Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων. Να κατασκευαστούν 2 νέες μονάδες Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που (Μία στον Αι Δημήτρη και μία στο Ν. Φλώρινας αφού εξασφαλιστεί το καύσιμο).
2. Να γίνουν όλες οι περιβαλλοντολογικές αναβαθμίσεις (αποθειώσεις κλπ). Να μπουν σε νέα βάση όλα τα Περιβαλλοντολογικά ζητήματα **χρησιμοποιώντας όλες τις βέλτιστες τεχνικές και τα νέα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας.**
3. Γενικότερα το σταδιακό κλείσιμο των μονάδων δεν πρέπει και δεν δεχόμαστε να αφήσει πίσω ανεπανόρθωτες πληγές από ανοιχτά ορυχεία. Με πρόγραμμα συμφωνημένο με τους τοπικούς φορείς και τη ΔΕΗ θα πρέπει να είναι κλειστά με τελευταία επίστρωση φυτικής γης και να επαναποδοθεί για αναδάσωση και χωράφια για νέους αγρότες, ακτήμονες μέσω συνεταιρισμών κλπ. Θα αγωνιστούμε με όλες τις μορφές οι εκτάσεις (200.000 στρέμματα) των πρώην ορυχείων να φύγουν από την ιδιοκτησία της ΔΕΗ και των Μετόχων και να επιστρέψουν στην κοινωνία που είναι ο «νόμιμος» και ουσιαστικός ιδιοκτήτης τους.
4. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στη ΔΕΗ και θα αγωνιστούμε να μην ισχύσει στην πράξη ο νόμος. Ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε για ισότητα, ισονομία, ισοπολιτεία για όλους τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ και στην Ηλεκτρική Ενέργεια (Τακτικοί, έκτακτοι, εργολαβικοί κλπ). Ίσοι μισθοί για ίδια δουλειά. Ενιαίες και σταθερές εργασιακές- ασφαλιστικές σχέσεις για όλους.
5. Είμαστε ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και Φωτοβολταικών στα βουνά και στους κάμπους ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας γιατί εκτός των άλλων η Περιοχή έδωσε τα μέγιστα στην ηλεκτροδότηση της Χώρας για 70 χρόνια και δεν συναινούμε στην καταστροφή και των τελευταίων εκτάσεων φυσικού «πλούτου» που μας είναι απαραίτητος για την ομαλή αποκατάσταση του Περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων.
6. Όλα τα κονδύλια που προβλέπονται ή θα διατεθούν μελλοντικά για την λεγόμενη «μεταλιγνιτική εποχή» να τα διαχειριστεί δημόσιος φορέας στον οποίο θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι και η τοπική κοινωνία

Αγωνιζόμαστε για μια Εταιρεία Ηλεκτρισμού αποκλειστικά δημόσια, 100%, ενιαία και καθετοποιημένη με εργατική και κοινωνική συμμετοχή στη διεύθυνση και σε όλα τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, προσανατολισμένη στα λαϊκά συμφέροντα και μόνο. **«Ρεύμα φθινό για όλο το λαό».** Επανεθνικοποίηση-Κρατικοποίηση ολόκληρου του Ηλεκτρενεργειακού τομέα. **Μια πραγματικά Δημόσια Εταιρεία που θα πρωτοστατήσει στη νέα εποχή της Ηλεκτρικής Ενέργειας χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες μορφές ενέργειας με σεβασμό στην αειφορία και την προστασία του Περιβάλλοντος.**

Όλα αυτά θα παλέψουμε για να υλοποιηθούν μέσα από ένα, αναγεννημένο αγωνιστικό, μαζικό κίνημα όπου θα συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, κάτοικοι της Περιοχής κλπ.

Πρόταση Αγώνα: Για ένα Μέτωπο Αγώνα Εργαζομένων, Κατοίκων και Λαϊκών καταναλωτών ρεύματος.

Προτείνουμε και θα πρωτοστατήσουμε στη δημιουργία μιας νέας κινηματικής συλλογικότητας που θα συνενώνει μαζικούς φορείς, εργαζόμενους, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, κατοίκους και γενικότερα πολίτες που τα ατομικά και συλλογικά τους συμφέροντα βλάπτονται από την επιχειρούμενη απολιγνιτοποίηση.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έχει σκοπό να αναπληρώσει το κενό της αυτοτελούς και αναγκαίας δράσης αγωνιστικών σωματείων και πολιτικών δυνάμεων της αριστεράς αλλά έρχεται να ανοίξει μία αναγκαία συζήτηση, να αναδείξει τον συνδυαστικό κρίκο των επιμέρους κινήσεων και να συμβάλλει στη συγκρότηση ενός κινήματος που θα έχει σκοπό να συνενώσει όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες που θίγονται γύρω απ την απολιγνιτοποίηση, αναδεικνύοντας το ζήτημα στην ολότητα του και αναζητώντας υπαίτιους τόσο στις κυβερνητικές επιλογές όσο και στο ρόλο της Ε.Ε. εν γένει.

Οι αρχές λειτουργίας, η ονομασία και η δράση της θα συναποφασιστεί από όλους τους συμμετέχοντες και θα παίρνονται μέσα από δημοκρατικές και αμεσο-δημοκρατικές διαδικασίες.

Προτείνουμε να γίνει αυτή η πρώτη συνάντηση αυτής κίνησης την επόμενη Τετάρτη 5/2/2020 και ώρα 7.00 μμ στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης αφού βγούμε με καλέσματα μέσα από τον τοπικό τύπο στους μαζικούς φορείς και στους αγωνιστές.

Οι συναγωνιστές μας το επόμενο διάστημα θα πάρουν την Πρωτοβουλία για δημιουργία Επιτροπών Αγώνα και στις άλλες Πόλεις και Περιοχές (Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο, Σιάτιστα, Γρεβενά) που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση αλλά και από την καταστροφή του περιβάλλοντος λόγω εγκαταστάσεων τεχνολογιών ΑΠΕ

Επίσης προτείνουμε να βγούμε μαζικά και δυναμικά για να «υποδεχτούμε» τον Υπουργό Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη που αναμένεται να έρθει στην Περιοχή μας στις αρχές του επόμενου Μήνα.

Κοζάνη 26/1/2020

Στέφανος Πράσσοις

Εκπρόσωπος της «Αριστερής Συμπόρευσης για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ στη Δ.
Μακεδονία»